

10. Gilde på Vadehavstur.

I sol, regn og blæst tog 21 gildebrødre på Vadehavstur den sidste week-end i august. Tidevandet har skabt Vadehavet, som i 2010 blev nationalpark og i 2014 kom på UNESCO's Verdensarvsliste.

Vi mødtes fredag middag ved naturcenter Myrthuegård, "Hvor Å, hav og mennesker mødes".

Herefter gik turen til det fantastiske Vadehavscenter, hvor vi fik en guidet tur. Med sightseeing undervejs kørte, vi til vores indkvarteringssted på Ballumhus, hvor vi om aftenen i sol og blæst så højvandet ved Ballum.

Lørdag morgen var det blevet lavvande. Det så vi ved Ballum Sluse. Herefter så vi et lille stormflodsmuseum, vandpumpemøller, stedet hvor guldhornene blev fundet i Gallehus og meget mere. Inden regnes stod ned i en strid strøm, nåede vi at se Trøjborg Slotsruin i solskin, for de fleste en ukendt slotsruin, men hvor var det flot.

Den medbragte frokost blev indtaget inde i Slotfeltladen, Danmarks største lade med stråtag, som hører ind under Schackenberg Slot.

Lørdagen sluttede med et lille smut syd for grænsen. Først et besøg i KZ Lejren i Ladelund, oprettet i november 1944 og nedlagt igen december samme år. På 6 uger døde 300 mennesker. Efter dette besøg var der tid til lidt indkøb, inden turen gik retur til Ballumhus.

Ovenstående er kun et lille udsnit af de oplevelser vi have ved Vadehavet i det sydlige Jylland. Edith og Bjørn havde planlagt hele turen, og også udarbejdet et flot kompendium til os alle sammen, så vi kunne læse om alle de steder vi så.

Kære Edith og Bjørn: Tak fra os allesammen for det kæmpe store arbejde I har lagt i planlægningen og som vore guider på turen.

Det var en fantastisk tur. Endnu engang tak.

Flere billeder fra turen kan ses på 10. Gildes hjemmeside

<http://10gildesct-georg-aalborg.dk/>