



10. Gildes 50 års jubilæum

Søndag, den 31. august mødtes 27 gildebrødre på Rold Storkro for at fejre 50 års jubilæet med et "week-end" ophold på Storkroen.

På en dejlig sensommer dag startede vi med en guidet tur omkring skoven ved kroen. Rold Storkro blev opført i 1959. Vores guide dirktør, og ejer af kroen siden 1970, Jørgen Pedersen, fortalte under turen historier og anekdoter om bl.a. den navnkundige spejderfører og kongelige skovridder Jens Hvass og skovens start.

Stejle skovstier blev forceret inden vi nåede toppen af troldeskoven. Men det viste sig at være strabadserne værd. Det var et dejligt syn.

Kl. 18.30 blev der serveret "before dinner" drink og kl. 19.00 gik vi til bords i pejsestuen, som har en flot udsigt til Rold Storkros dådyr og ådalen. Herefter blev der serveret en 3 retters menu, bestående af råvarer fra området.

Under middagen var der mange gode sange, underholdning, taler både for gildet, damerne og herrerne. Det blev en aften, hvor der blev leet og grinnet meget. En aften vi vil tænke tilbage på med glæde.

Alle medlemmer i 10. havde deltaget i planlægningen af både receptionen den 21. august og festen den 30. august. Opgaverne var på forhånd uddelt til grupperne af jubilæumsudvalget.

Vi kan i 10. Gilde mindes receptionen og festen i Rold med glæde, alle i gildet arbejdede sammen for skabe de rigtige rammer for en dejlig fejring af jubilæet.

Fra jubilæumsudvalget skal der lyde en stor tak, fordi I påtog jer de uddelegerede opgaver – mere eller mindre frivilligt – men I udførte dem til perfektion.