



10. Gilde



Det regnede, det regnede rigtig meget, men alligevel var et par og tyve gildebrødre mødt op ved Gudumholm Kirke. Udover gildebrødrene fra 10. gilde var der også gæster fra 2. og 1. gilde.

Gudumholm - byen, der lever paa minderne fra fortiden
En gang Nordjyllands betydeligste industriby - nu en undselig landsby, men klarer sig endda



Mødet begyndte i Gudumholm, hvor Vaun Egede Jensen gav os en rundgang i resterne af de gamle bygninger, et kik langs kanalerne og endte i Gildeborgen, hvor Vaun fortalte os om den mindre kendte epoke i Nordjylland.

Dagens emne var "Gudumholms industrieventyr".

Hvem skulle tro at den lille by i det nordøstlige Himmerland på i dag ca 745 indbyggere har en fortid som industriby. Eventyret begyndt i 1777, da godsejer Friedrich von Buchwald, som ejer af Gudumlund foretog en række forbedringer, opdyrkede hede strækninger og udgravede moser og anlagde Gudumlundkanalen fra Lindeneborg Å til Limfjorden. Anlægget af et kalkværk ved de store kridtbanker havde gode betingelser, og de store tørvemoser gav den fornødne brændsel.

Det lykkedes dog ikke Buchwald selv at afslutte sine mange projekter, da hans økonomi forværredes og i 1798 måtte han sælge Gudumlund til Ernst Heinrich von Schimmelmann, der færdiggjorde anlægget af kanalen.



Fra 1777 og ca 150 år frem varede industrieventyret i Gudumlund. I de forgangne år var der bl.a. linnedvæveri, blegeri, handskefabrik, garveri, saltværk, sæbesyderi, procelæns- og fajancefabrik og mange møller.