

Weekend tur den 27. – 29. august.



Turen startede fredag ved Gudenåens udspring i Tinet Krat, hvor der pibler en kilde op af jorden og markerer starten på både Gudenåen og

Skjernåen. Turen endte søndag eftermiddag ved Gudenåens udløb i Uggelhuse ved Randers Fjord.

Det var spændende at opleve Gudenåen fra at være en lille bitte kilde og ret hurtigt blive til en stor "flod".

Vi overnattede på Hotel Papirfabrikken i Silkeborg, som ligger lige ned til Gudenåen.



Annie og Bjørn havde planlagt turen.

Undervejs til hotellet var der mange stop ved bl.a. Tørring (kanostart), Bredvad Mølle (i møllens storhedstid omkring

1900 var det et lokalt handelscentrum med 22 ansatte)

vadesteder, Vestbirk el-værk og trikotagefabrik, Ålekisten i Ry, Glargårde glasovn hvor i hørte om Christian den Fjerdes frås med glas.



Efter indkvartering i Silkeborg - og efter en stor burger fortalte - Lisbeth os om Silkeborgs opståen. Lisbeth har boet i Silkeborg i mange år kender byen rigtig godt, da hun også har været guide der.

Silkeborg er en meget spændende og forholdsvis ny by, som er grundlagt af Frederik den syvende og især af papirfabrikant M. Drewsen, der startede papirproduktionen. Den er bestemt et besøg værd, hvis man ikke har været der før. Mange flotte bygninger,

kunstværker og museer.

Lørdag formiddag kørte til Høj Stene, som vi nåede efter et par km's gåtur på en trækkersti.

En meget smuk tur med en flot flora og et rigt fugleliv.



Høj Stene er et genfundet gravmonument med 2-4 meter høje sten, som er formet som et skib – en såkaldt skibssætning Måske Jyllands ældste kongegrav.

Frokosten blev indtaget ved "De små Fisk", en teltshelterplads.

Herefter var det tid

at se de kurbade, som Silkeborg tidligere var kendt for.

Om eftermiddagen var der byvandring. Igen guidet af Lisbeth.

Søndag formiddag så vi Tangeværket, Bjerringbro, Køllinghøl en kanoplads ved Gudenåen, herefter til



Langå hvor vi spiste frokost ved Gudenåen.

Turen endte i Uggelhuse, en smuk lille havn ved Gudenåen. Her var Gudenåen bestemt blevet til en stor "flod".

Tak til Annie og Bjørn for planlægningen og gennemførelsen af turen. I har virkelig gjort det godt. Alt det vi har hørt og lært om livet ved Gudenåen.

Det var nogle trætte men, meget klogere gildebrødre, der fra Uggelhuse kørte mod Aalborg.



Tak for turen



og
til