

Forårsudflugt lørdag, den 7. maj.



På en solrig, men blæsende forårsdag mødtes 20 gildebrødre ved Gildeborgen for i bus at blive kørt på den efterhånden traditionsrige forårsudflugt. Det er i år 10. gang gildet tager på forårstur. I 2020 gik turen blot til Østerådalen (Covid-19). Men den var vi heldigvis ikke berørt af denne gang.

Turen gik i år til det østlige Himmerland.

Undervejs var der formiddagskaffe i Lille Vildmose. Nogle var endda så heldige, at de fra tårnet så flere kongeørne. Herfra gik turen ad små veje forbi bl.a. herregården Kongstedlund gennem Bælum, Smidie og flere andre småbyer og herregårde/slotte, hvis historie

Annie hver gang fortalte om. Undervejs blev vi også belært om, hvordan man udtaler bynavnene på østhimmerlandsk, da der var flere øst himmerlændinge med i bussen.

Før vi spiste frokost, var vi omkring Als Odde. Et meget dejligt sted. Her så vi bl.a. mindestenen for lods Ib Velling, der få timer efter befrielsen blev skudt af tyskerne.

Frokosten blev spist på spejdercenteret i Als. På trods af kun ca. 30 spejdere i området ved Als har de et meget dejlig center med "madpakkehus", som bruges til afholdelse af møder, flere sheltere, bål sted mm. Det hele lå på en dejlig stor grund.

Gruppelederen for Als spejderne i Als fortalte os om centeret. For ulejligheden fik Vera Hansen overrakt en donation fra vores hjælpekasse.

Efter frokosten kørte vi videre og kom forbi mindestenen for den hvide hest, som Christian den X red over grænsen på ved genforeningen i 1920. Herfra kørte vi forbi endnu nogle slotte/herregårde. Hver gang fortalte Annie deres historie. Jeg tror, at vi i alt kom forbi 14 slotte/herregårde.

Inden i kørte retur til Aalborg skulle i selvfølgelig ind og have en is Vebbestrup.

Det var nogle trætte og lidt forblæste gildebrødre, der ved 17tiden nåede Gildeborgen igen.

Tusind tak til gildeledelsen for en dejlig tur.