

Referat fra week-end-tur til ”Nordligste del af den europæiske kontinentale halvø” den 25. – 27. august 2023.

Deltagere: 10. Gilde og distriktsgildeledelsen.

Referent: Betty Kjærsgaard

Der var engang, for ikke så længe siden....

Sådan begynder alle gode eventyr, og også dette.



Fortælletroldene

I Aalborg boede to muntre og kloge fortælletralde, som brugte meget af deres tid, på, i deres biler, og på deres el cykler, at køre rundt i landet, og finde små finurligheder.

Og andre ukendte seværdigheder. Det havde de to fortælletralde megen glæde af.

De talte ofte om, at det da nu var synd, at ikke flere fik set og oplevet det, de så og oplevede---

” Nu har jeg det, ” sagde fortælletraldepigene Annie ” Jeg synes vi skal tage alle de der gamle tørre temmelig-voksen-spejdere med på sådan en tur!”

Og hvilken tur blev det. For som de gode gamle spejdere de også var, så tog de raske og friske spejdere, 2 mindre raske og friske spejdere med i deres biler. Så flere kunne opleve eventyret.

En herlig rejse i midt og Vestjylland.

Kirker, stenhaver, diger, dæmninger, en kirke mere, nedlagte fabrikker. Og alle steder fik de gamle spejdere historien med. Og der var pauser med vådt og tørt, jo de to fortælletralde havde tænkt på det hele.

De var også klare over at dagene var lange, og krævede en god nattesøvn. Så det var der også sørget for. God mad, og masser af rød saft, som er så godt at sove på. For det var jo et hold med en del skavanker. Dårlige rygge, dårlige ben, og alle de mange småtterier der jo kommer, osse til spejdere, og det hjalp saftevandet godt på.

Men trods den midlertidige bedring af helbredet, viste der sig næste morgen flere tilfælde af ondt i håret En lidelse som fortælletralden Bjørn, der osse er medicinmand, sagde udelukkende var en morgen lidelse

Og derfor var alle også klar til næste dags oplevelser.

Og man kom sandelig vidt omkring, Både Rom og Paris, uden dog at nogen kunne få øje på Eiffeltårnet.

Og magien oplevede de gæve spejdere skam også.

I et fremtidshus med mange mærkeligheder

Til stor forundring, kunne man gå gennem en regnbyge uden at blive våd--- bortset fra en enkelt spejder- man sagde, han var for hurtig!

Som ekstra gevinst til de mange, mange oplevelser var den smukke hede med et milevidt tæppe af blomstrende lyng. Og marker med solsikker i blomst. Jovist, som digteren siger "Der er smukkeste i Danmark"

At 1600 tallets hjemløse rakkere og tatere havde deres egen "kirkegård" på heden, lærte de gamle spejdere også om.

En landsbykirke, med en albertavle af guld. Jo det er forunderlige ting de to flittige fortælletrøle kunne vise frem.

Og at en pendant til én af Londons travleste undergrundsstationer også ligge i Vestjylland, var en overraskelse. Og selvfølgelig havde fortælletrøledepigen Annie sørget for Gin & tonic på stationen

Endnu en oplevelsesrig dag var til ende.

Og nok en aften med mad rødt saftvand, hygge og latter, og for lidt søvn.

Men en dejlig tur det vart og det er ikke engang løwn!

Eventyret slutter, som alle gode eventyr skal... og de levede lykkeligt, nååh nej. Alle kom de velbeholdne hjem, med rygsækken fuld af oplevelser, som de kan tage frem og mindes

SÅ JEG ER SIKKER PÅ, AT HELE HOLDET ER ENIG MED MIG I, AT DET HAR VÆRET EN FANTASTISK TUR. OG STOR TAK FOR JERES STORE ILDHU OG ENTUSIASME.

Kærlig hilsen

Betty og Verner