

10. Gilde

1. gruppe havde inviteret til Gildemøde 11. september kl. 18.00
Vi skulle se kendte og (næsten) ukendte steder midt i Aalborg.

Det kendte sted var Almen Kirkegård og det ukendte sted var skulpturparken
på hjørnet af Kong Christians Alle og Vesterbro.



1. gruppes stifindere Bjørn og Annie havde lavet en spændende aften. Vi mødtes ved "bagindgangen" til Almen Kirkegård overfor Kunsten.

Alle havde med bæven set frem til aftenen pga. vejret - formiddag med regn, dagen før med styrtregn - men vi mødte frem i strålende efterårsol og passende temperatur, ikke hedebløge!

Vi var tretten

gildebrødre og to gæster, Annie havde inviteret to veninder fra Aarhus med, Mille og Karen.



Vi fik en meget fin guidet tur på kirkegården, hvor vi bl.a. så gravstederne af stifterne af hhv. Amtstien og Aalborg

Stiftstidende,

desuden stifterne af Zinks fabrikker i Godthåb, De Smithskes Jernstøberier, samt familien Obel, og brændevinsbrænder Harald Jensen, samt megen

anden information.



Turen sluttede i kulturparken, der er beliggende ved det sydøstlige hjørne af kirkegården. Dette er et forsømt og liden kendt område. Kulturparken blev etableret 1992 i forbindelse med Aalborg Bys 650-års jubilæum. Syv kunstnere havde fået til opgave at fremstille nogle kunstværker i Cement (varemærke for Aalborg)



Viste I det hedder et lapidarium - et sted hvor man samler gamle gravsten



Det var spændende, og for de fleste ukendt land, men som nævnt lidt trøstesløs. (græs og skov voksede vildt, ingen rengøring af skulpturer o. lign.

Efter endt rundvisning kørte vi til Gildeborgen, hvor 1. Gruppe havde fremstillet nogle herlige rullepølsemdadder, som vi nød i Pergolaen, ledsaget af køligt øl. Tæpperne gjorde god gavn!

Aftenen sluttede ved nitiden hvor gildemester Betty takkede

1. Gruppe for et meget fint arrangement. Som vanlig sluttede vi med "nu er jord og himmel stille" dog uden klaver ledsagelse.

